



## Nieuwsflits Baloe, week 25

Maandag 17 juni t/m vrijdag 21 juni 2019

**Project de boerderij;** Maandag hebben de kinderen, die tussen de middag niet meer slapen en mee wilden doen, een gans geknutseld. Eerst hebben we de ganzen gebruikt om het liedje uit de muziekles over ganzen te oefenen. Daarna hebben we de ganzen grijs gemaakt met verf en sponsjes. Volgende week krijgen de andere kinderen ook de mogelijkheid om een gans te knutselen

### Muziekles;

donderdag was Felice er weer. Zodra de piano begint te spelen in de hal weten de kinderen dat de muziekles begint. Van Felice mogen we allemaal het liedje even meespelen op de piano. Nadat we Bruna hadden gevonden die zich had verstopt op de kop van de koe en iedereen hem een handje had gegeven kwam er een ei tevoorschijn. Op de maat van klassieke muziek kwam er een eendje uit het ei gekropen. Daarna hebben we de liedjes die we tijdens het feest laten horen en zien geoefend. Felice had ook een tas bij zich met voor ons allemaal een eendje. Met de eendjes hebben we verschillende liedjes gedaan. De groene rondjes hebben we dit keer gebruikt voor een liedje over geitjes en als trommel.



**Hiep hiep hoera!;** Het was twee keer feest deze week! Dinsdag hebben we de verjaardag van Petru gevierd, hij is twee jaar geworden. Petru had een grote watermeloen meegenomen om uit te delen. Van harte gefeliciteerd Petru! Woensdag hebben we de verjaardag gevierd van Yassin en ook meteen afscheid van haar genomen. Yassin is vier jaar geworden en gaat naar school. Yassin heeft getrakteerd op taart en koekjes. Dag Yassin! Veel plezier op school!

**Vrij spelen;** We zorgen er altijd voor dat er in ons dagprogramma genoeg ruimte is voor vrij spel. Tijdens deze momenten mogen de kinderen zelf kiezen waar, waarmee en met wie ze willen spelen. Zo ontstaan er vaak leuke situaties waarin de kinderen bijvoorbeeld dagelijkse dingen samen naspelen (rollenspel) of er worden prachtige bouwwerken neergezet (samenwerken). Donderdagochtend kregen Ian, Morris en Varia van barman Eason iets te drinken wat door serveerster Margriet netjes werd neergezet. Daarna gingen Varia, Margriet, Ian en Jeppe op reis met de trein die ze hadden gemaakt van stoeltjes. Jasper, Alyssa en Muadh wilden op dat moment liever knutselen en zijn aan de slag gegaan met kleurkrijt.



Tot volgende week!