

**Moederdag**

Deze week gaan we nog verder met het project Moederdag. Maandag zijn we in de kring begonnen met het voorlezen van het boek "Anna en haar lieve mama" van Katleen Amant. Anna doet allerlei leuke dingen met haar mama, zoals fietsen,

boodschappen doen en lekker bakken. Na het verhaal hebben we een kring activiteit gedaan met de handtas van mama. De handtas hebben we gevuld met spullen van mama, zoals een telefoon, zonnebril, portemonnee, kam, zakdoek en sleutels.

Samen met de kinderen hebben we de tas bekeken en ontdekt wat er allemaal in de tas zat. We hebben alles benoemd en gevoeld. Zo proberen we de woordenschat te stimuleren van de kinderen.

Ava 2 jaar!

Hiep, hiep, hoera Ava is 2 jaar geworden! We hebben haar verjaardag gevierd vorige week woensdag. Ava kreeg van ons een mooie muts en een leuk cadeautje, waar zij erg blij mee was. Het was een poppetje. De kinderen kregen van Ava een mooi cadeautje mee naar huis en de juffen kregen een super lekkere appeltaart 😊



Kinderboerderij; dinsdag hebben we gezellig de diertjes bezocht op de boerderij. We hebben langs de konijnen, paardjes, kippen en vogels gelopen. Onderweg lekker genoten van een soepstengel. Donderdag zijn we voor de muziekles nog een x met de bolderkar op pad geweest naar de kinderboerderij. Onderweg hebben we het liedje van alle eendjes zwemmen in het water gezongen. Toevallig zagen we eendjes in de sloot. Aangekomen op de kinderboerderij zijn we eerst bij de konijntjes gaan kijken die kregen eten. Daarna zijn we het weiland in gegaan om bij de geitjes te kijken en te aaien. Er waren veel kleine geitjes dat was leuk ze kwamen naar ons toe dus wij mochten ze aaien. Daarna zijn we nog even bij het varken gaan kijken die kreeg ook eten.

Muziekles

Donderdag hebben we weer muziekles gehad. Deze week was Juf Felice er weer. We zijn begonnen met het: Hallo

allemaal liedje waarbij ze alle kindjes een handje gaf met de beer. Ook had juf Felice een rups bij zich, die erg nieuwsgierig was naar alle kinderen. De rups was een groot succes 😊 Daarna hebben we kiekeboe spelletjes gespeeld waarbij de kinderen even onder een licht doorlatende doek mochten verdwijnen. Het doek werd steeds aan een andere kant opgetild waarna er op muziek kiekeboe gedaan werd.

Groetjes Yasemin, Zeynep, Monique en Miranda

