



## Nieuwsflits Winnie, week 13 Thema "LENTE"

**Lente;** Deze week zijn we begonnen met ons nieuwe

thema Lente.

Maandag hebben we de Lente geïntroduceerd met het Lente boek van Dikkie Dik. Samen met knuffeltje poesmuis hebben we het boek interactief voorgelezen. Zo stimuleren we tijdens het voorlezen de taalontwikkeling, het verhaalbegrip en de woordenschat van de kinderen. We proberen de kinderen aan het praten te krijgen door ze bij te betrekken in het verhaal. Samen naar plaatjes kijken en vragen te stellen. Het was een gezellig leesmomentje!



**Verjaardag;** Maandag hebben we de verjaardag van juf Yasemin gevierd! Alle kinderen hebben heel mooi gezongen en tegelijkertijd muziek gemaakt met de instrumenten.

**Eigen muzikles;**

Donderdag was juf

Felice er helaas niet. Dus hebben we ons eigen muziekuurtje gehouden. We hebben getrommeld op grote emmers met onze handen. Snel en langzaam trommelen, hard en zacht trommelen. Ook hebben we de bekende liedjes van juf Felice gezongen, zoals klap, klap, klap, klap, zo doen de handjes en dikke duim, dikke duim, waar ben jij.



**Knutselen;** Voor de Lente hebben we mooie tulpen geverfd met de kinderen. Deze mooie tulpen gaan onze ramen op de Winnie groep mooi versieren!

**Lentewandeling;** Vrijdag was het prachtig weer voor een heerlijke Lente wandeling. We zijn met de bolderkar wezen wandelen door het Heempark op zoek naar de eerste Lente bloemen. We zagen mooie narcissen en viooltjes die we van heel dichtbij hebben bekeken. Wat zijn ze mooi en wat ruiken ze lekker! Onderweg zijn we even gestopt bij een bankje om een soepstengel te eten. Daarna zijn we weer terug gewandeld naar t Knuffeltje.



**Welkom;** Lieve Elin, welkom op 't Knuffeltje. We wensen je veel speel plezier! **Tot volgende week!**