



Pasen: deze week stond het thema Pasen centraal. De kinderen hebben een leuke paasattentie gemaakt om mee naar huis te nemen. Het paasthema met alle bijbehorende vrolijke kleuren en verschillende materialen zoals paaseitjes, veertjes, takjes en dieren is uitermate geschikt om ontwikkeling stimulerende spelletjes en activiteiten mee te verzinnen. Wij hebben met de kinderen genoten van het gezellige programma deze week.



Gebarentaal

Met Zoë, Manahil, Bas en Leonora hebben we op donderdag een nieuw gebaar geoefend, t.w. "slapen". Dit gebaar gaan wij voortaan maken als de baby's gaan slapen.

Muziekles:

Donderdag was juf Felice er weer en stond de muziekles ook in het teken van Pasen. Bruno de beer heeft alle kinderen een handje gegeven om iedereen weer welkom te heten in de muzikale kring. Toen kwam er een kip langs met een heleboel gekleurde eieren die vervolgens werden uitgedeeld aan de kinderen. Ook kreeg iedereen een gekleurde beker om de eieren in te doen. Zo konden we nog meer muziek maken en we hebben gemerkt dat de eitjes in de beker een heel ander geluid maakten dan daarvoor. Om af te ronden hebben we nog even de ganzendans gedaan.



Dieren: Ook kregen we deze week bezoek van 8 jonge konijntjes. Deze konijntjes waren nog maar 10 dagen oud. Een moeder van een kindje van de Baloe werkt bij een opvangcentrum voor dieren. Zij zorgt thuis ook voor dieren die hulp nodig hebben. Soms komt ze de dieren even heel snel laten zien. De kinderen vinden het prachtig.

Knuffelhond; De Boris kinderen hebben op woensdag leuk gespeeld met de pratende Puppy, die op aanraking reageert met grappige zinnestjes en vrolijke meezingliedjes met meer dan 100 eerste woordjes, lichaamsdelen, vormen en meer.

Groetjes Sanije en Monique

