

**Nieuwsflits Winnie, week 7 Thema "Valentijn"****Project Valentijn**

Maandag zijn we begonnen met het project Valentijn. De juf heeft hartjes geknipt en wij mochten deze op een wit blad plakken. Bij het opplakken van de hartjes hebben we de kleuren benoemd en deze met elkaar vergeleken. Sommige hartjes waren groot en sommige klein. De hartjes die wij met een beetje hulp van de juf of het witte blad hebben geplakt, vormden uiteindelijk een vis. Dat was verrassend om te zien 😊

**Verrassing voor papa en mama**

Deze week hebben we heel veel hartjes in allerlei vormen en kleuren gezien. Uiteraard kreeg onze Valentijnskaart voor papa en mama ook een vorm van een hart. De kinderen mochten een mooi hart versieren met hun handafdruk. We hopen dat jullie een fijne Valentijnsdag hebben gehad.

**Muzikale donderdag**

Donderdag kwam Juf Felice weer langs voor onze wekelijkse muziekles. Felice begon de sessie met een mooi liedje dat zij op haar fluit speelde. Dat was mooi, zeg! Daarna kregen we allemaal een blokje en mochten we ons vertrouwd liedje mee zingen: "Schud, schud, schud, zo doen de blokken, schudden, schudden en stop!"

Daarna mochten we de blokjes in een beker doen en deze vervolgens omgooien. Als laatste mochten de kinderen een toren bouwen. "Toren bouwen, handen uit de mouwen. Toren recht toren krom, o, nu valt hij om". Toen mochten de toren natuurlijk omgegooid worden. Het was weer pret 😊

Lekker buiten spelen

Vrijdag hebben we genoten van het mooie Lente weer. Alisha werd heerlijk rond geduwd op de driewieler, Muadh vond het super leuk om op de gele auto rond te rijden en de rest van de kinderen hebben zich prima vermaakt op de kleine glijbaan en de fietsen.

Groetjes Yasemin en Miranda

