



### Muziekles;

Dinsdag stond de muziekles weer helemaal in het teken van Kerst. Juf Felice had weer het lichtje bij haar, die aan en uit ging tijdens een mooi Kerstliedje. Daarna mochten we op maat van de blokfluit mee klappen in onze



belletjes uit een doos die de kinderen om kregen aan hun handjes. Daar gingen we heel hard en heel zacht mee schudden. En met onze armen bewegen op gezellige Kerst muziek die juf Felice opzette. Toen werden de belletjes in de bekende dozen verstopt en ermee geschud. Dat was weer leuk! De dozen werden ook weer omgetoverd tot hoeden. Zo hadden we allemaal een hoedje van doos op ons hoofd. Als laatst haalde juf Felice een Kerstman op een stok uit. De kerstman kon zich verstoppen. "De Kerstman is verdwenen, er is geen Kerstman meer, waar is hij nou gebleven... ja, daar is hij weer" en kwam toen weer te voorschijn.

handen. Toen toverde juf Felice mooie

### Wandeling;

Woensdag zijn we met de Winnie en Baloe kinderen naar de kerstboom op de markt wezen kijken. Na een heerlijke wandeling, waar we weer van alles tegen kwamen (zie foto), kwamen we aan bij de boom. Wat waren de kinderen onder de indruk. Grote boom, grote ballen, mooie lampjes. We zijn natuurlijk met de boom op de foto geweest. Na een koekje gegeten te hebben zijn we weer terug gewandeld naar 't Knuffeltje.



### Klimmen en klauteren;

We hebben deze week weer op de klimkussens geklommen en gegleden. De kinderen vinden dit zo leuk en ze worden er steeds handiger in. We blijven dit natuurlijk ook oefenen. Het

opbouwen en opruimen vinden ze ook erg leuk. Hierbij werken de kinderen ook erg goed samen.

Groetjes Yasemin en Miranda

