

**Nieuwsflits Winnie, week 12 Thema "Mijn lichaam"**

Maandag hebben we naar aanleiding van ons thema mijn lichaam een parcours gemaakt met de grote speelkussens op de gang. Zo konden de kinderen zich lekker bewegen, klimmen en klauteren. Daarna hebben we aan tafel elkaars ogen goed bekeken. Wat kun je doen met je oog? Kijken, knippen, je ogen sluiten. Wat voor kleur ogen heb je? Bruin, blauw of groen. Hierna mochten de kinderen zelf een oog kleuren met wasco krijt.



Hoera!! Jay Jay 2 jaar. Dinsdag hebben we de verjaardag van Jay Jay gevierd. We hebben verjaardag liedjes gezongen en tegelijkertijd muziek gemaakt met de muziekinstrumenten. Jay Jay had voor alle kinderen een mooi traktatie gemaakt. Bedankt en van harte gefeliciteerd lieve Jay Jay!



Donderdag kwam juf Felice gezellig muziekles geven. Alle kinderen werden door Bruno begroet. We begonnen met een schaal met

bloemen die de kinderen kregen te zien. Daarna deed juf Felice er een stokje in zo dat de schaal geluid maakte en dat vonden de kinderen erg leuk. Ook pakte ze de gitaar en zong: klap, klap, klap zo doen de handjes klappen, klappen, klappen en stop! Dit herhaalde ze een paar keer.

Alle kinderen klaptten vrolijk mee. Na het spelen van de gitaar kregen we allemaal een trommel waar de kinderen op mochten trommelen.



Vrijdag zijn we naar de kinderboerderij geweest. Onderweg

hebben wij gezellig liedjes gezongen. Toen we op de kinderboerderij kwamen hebben we eerst de konijntjes begroet. En toen gingen we op zoek naar het varken maar helaas was het varken niet buiten maar binnen. Daar hebben we hem gelukkig gevonden. Hij lag te slapen. Daarna zijn we het weiland in gegaan en hebben we de

geitjes geaaid. Wat waren de kleine geitjes toch schattig. Op de terug weg naar 't Knuffeltje zijn we nog even langs de volkstuintjes geweest. We hebben daar mooie bloemen gezien.

Groetjes Monique, Yasemin en Miranda