



Nieuwsflits Baloe, week 8



Project Carnaval; Deze week zijn we gestart met een nieuw project. We gaan twee weken het carnavalsfeest vieren! In de afgelopen week zijn we vooral bezig geweest met de voorbereidingen. Maandag hebben we het carnavalsproject geïntroduceerd met een boekje waarin twee vriendjes via een magische mand terecht kwamen in de verkleedwereld. Een wereld vol met verschillende kostuums en verkleedattributen. De overige dagen hebben de kinderen carnavalsversiering geknutseld. Dinsdag en woensdag zijn er vrolijke maskers gemaakt. En vrijdag zijn we aan de slag gegaan met stroken papier. De stroken moesten steeds door een eerder gemaakte cirkel heen gestoken worden. Daarna mochten de randjes van de strook aan elkaar geplakt worden. Zo kregen we lange gekleurde slingers die we in de zaal hebben opgehangen.



Naar buiten; We hebben genoten van het mooie weer.

Maandag zijn we samen met de Winnie groep naar de kinderboerderij gewandeld en hebben we o.a. bij de varkens in de stal en de ezels gekeken. We waren ook dagelijks op het plein te vinden. Dinsdag hebben we daar met pionnen een parcours gemaakt waar met de fietsjes omheen gefietst kon worden. En we hebben verschillende overloop spelletjes gedaan.



Muziekles;

Donderdag was Felice er weer. De muziekles begon met een wit kleedje waar iets onder verstopt zat. Op de maat van klassieke muziek kwam er een pinguïn tevoorschijn die een vrolijk dansje deed. Felice had een tas vol met fluiten meegenomen en iedereen deed erg zijn best om er muziek mee te



maken. Daarna was het tijd om hard mee te klappen en te zingen want clowntje Tiereliet liet zich anders niet zien. Tenslotte speelde Felice een mooi liedje voor ons op een "blaas" piano en mochten we daarna allemaal een stukje op de piano spelen.

Hiep hiep hoera!; Het was twee keer feest

deze week! Juf Miranda en juf Joella vierden allebei feest omdat ze jarig waren.

Maandag hebben we gezongen voor Miranda en haar een zelf gemaakt knutselwerkje gegeven.

Donderdag was Joella aan de beurt. Zij kreeg van ons mooie bloemen die de kinderen voor haar hadden gemaakt. De juffen hadden leuke traktaties voor ons meegenomen die tijdens het zingen werden uitgedeeld.



Tot volgende week!