



Nieuwsflits Baloe, week 12

Maandag 18 maart t/m vrijdag 22 maart 2019

Project Mijn lichaam; deze week was de laatste week van het thema over ons lichaam. **Maandag** hebben we de omtrekken van ons lichaam afgemaakt. De rest van de ochtend stond in het teken van lekker bewegen. In de hal mochten de kinderen klimmen en klauteren op de grote speelkussens en tenslotte hebben we gedanst op verschillende liedjes waarop je kon dansen en meedoen met de tekst. Het liedje "baby shark" is bij iedereen favoriet. **Dinsdag** hebben we in de kring gepraat over onze zintuigen (oog, neus, mond). We hebben een luisterspelletje gedaan waarbij we moesten raden welk dier we hoorden. Er kwamen verschillende dierengeluiden voorbij zoals een koe, kip, gans, hond, eend, ezel etc.



Muziekles; Donderdag was juf Felice er weer. Dit keer was het een pinguïn met een bloemetje tussen zijn vleugels die onder het doekje vandaan kwam en mee danste op klassieke muziek. Felice had een klankschaal meegenomen waar geluid uit kwam wanneer je er met een stok langs ging. Maar zodra je de schaal aanraakte hield het geluid op. De kinderen mochten dit een voor een uitproberen. We



hebben mee geklapt op de maat van de muziek die Felice maakte met haar gitaar. En we hebben ook zelf muziek gemaakt met doorzichtige trommels. Aan het eind van de les mochten we even uitrusten onder de groene bloemendecken.

Voorlezen; voorlezen is niet alleen leuk en erg gezellig maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de

taalontwikkeling, kinderen leren nieuwe woorden en zinsopbouw. En door over het verhaal te praten worden kinderen gestimuleerd om actief met taal aan de slag te gaan. Dagelijks lezen wij op de groep aan de kinderen voor.

Donderdag bijvoorbeeld was het boekje over grote beer en kleine beer aan de beurt waarin tegenstellingen en emoties aanbod komen.



Naar buiten; Vrijdag hebben we genoten van het mooie Lente weer! We zijn aan de slinger naar de kinderboerderij gewandeld. Daar hebben we de dieren bezocht. We zijn langs de konijnen, ezels, kippen en vogels gelopen en hebben in de stal de varkens begroet.

Tot volgende week!