



## **Nieuwsflits Baloe, week: 7 2019**

**Thema Valentijn;** Deze week zijn de kinderen ijverig aan de slag gegaan met mooie Valentijn werkjes. Er werd naar *Hartenlust* geplakt, gekleurd en geverfd. Sommige van deze werkjes zijn meegegaan naar huis, andere zijn te bewonderen in de zaal.

### **Buitenspelen, buiten eten;**

Wat hadden we geluk deze week met het weer! Een heerlijk zonnetje scheen er op het plein en zo in de zon uit de wind was het af en toe gewoon warm! Er was deze week dan ook veel buitenspeelplezier! Zo hebben de kinderen onder andere grote harten ingekleurd met stoepkrijt en de juf liet zien hoe ze zelf een hart konden tekenen. Dat vergde nog wel enige oefening, maar iedereen vond het leuk om het te proberen. Daarnaast was de eerste Picknick deze week ook een feit! Zittend op kleden, in de zon uit de wind hebben de kinderen kunnen smullen van de boterhammen. Buiten smaakt het toch net een beetje lekkerder!



Verder hebben de kinderen zich vermaakt met de fietsen en de auto's op het plein. De kinderen maakten van tijd tot tijd hele optochten op het plein!



### **Muziekles, fluitles;**

Deze week tijdens de muziekles had Felice iets heel erg leuk meegebracht: voor ieder kind een eigen fluit! Eerst mocht iedereen zelf een mooi geluid voortbrengen met de fluit. Daarna blies Felice een

“deuntje” en mochten de kinderen dat proberen na te doen. Soms 1 keer blazen, dan weer twee keer, soms lang, soms kort. De kinderen luisterden aandachtig en deden goed hun best om hetzelfde te laten horen als wat Felice voor deed. Verder nog een liedje gezongen waarbij we de knoopjes in een touw moesten doorgeven.