



Nieuwsflits Baloe, week: 3



Slee;

Maandag hebben we eerst geknutseld. We hebben een slee beplakt met allemaal kleine stukjes gekleurd papier. Daarna zijn we met de bolderkar en de slinger een stukje gaan wandelen. Het was heerlijk in het zonnetje.



Winter!;

Yes! Dinsdag was het écht winter; tijdens het fruit moment begon het buiten te sneeuwen! Binnen korte tijd was het hele plein wit! We hebben ons vlug warm aangekleed en zijn de sneeuw gaan ervaren. Brrr wat is dat koud en nat maar ohh zo leuk! Al heel snel ontstond er een mini sneeuwballen gevecht tussen kinderen onderling én de juffen! Dolle pret! Op woensdag was de sneeuw al zo goed als weg, maar waren er delen van het plein veranderd in een kleine ijsbaan. Met de handjes op de rug en goed buigen door de beentjes hebben we de "Elfstedentocht" geschaatst.



Voorleesdagen; De nationale voorleesdagen zijn deze week van start gegaan. Stagiaire Kiki had super leuke nieuwe boeken meegebracht voor de kinderen en iedereen zat ademloos te luisteren. Kiki nam deze week jammer genoeg alweer afscheid na twee weken snuffel stage. De kinderen hadden iets moois voor haar gemaakt en Kiki had kleurboeken meegenomen voor de kinderen.

Actief; Op een ochtend was de gang even veranderd in een soort Kids-Playground. De speelmatten waren in een soort parcours neergezet waar de kinderen naar hartenlust op, onder en overheen konden klimmen en kleuteren.

